

Kunstweken 2021

Dit jaar heeft De Opstap weer deelgenomen aan de Kunstweken. Per bouw zijn we aan de slag gegaan met een kunstenaar. Groep 1-2 met Kandinsky, groep 3-4 met Warhol, groep 5-6 met Miro en groep 7-8 met Matisse.



Kandinsky



Warhol



Miro



Matisse

De resultaten zijn ook deze keer weer verbluffend. In de hal hangt vanaf 2 april een grote poster waarop alle werken zijn te bewonderen!



de KUNST WEKEN Home Lesopbouw Inspiratie Over De Kunstweken

Kunst kijken, maken en waarderen... De Kunstweken, 'n bijzonder creatief project voor scholen

Beeldende vorming is essentieel voor de ontwikkeling van kinderen. Woorden en cijfers zijn simpelweg niet genoeg om uit te drukken wie we zijn. Juist met kunst leren kinderen zelf een oordeel te vormen en dingen te zeggen die anders onbesproken blijven.

De Kunstweken is een vernieuwend educatief concept dat hier schoolbreed invulling aan geeft. Door hen kennis te laten maken met bijzondere kunstenaars als Van Gogh, Picasso of Mondriaan worden leerlingen van basisonderwijs in hun eigen werk geïnspireerd.

De Kunstweken: multimediale kunsteducatie, laagdrempelig, vernieuwend, superleuk en nog GRATIS ook!

